

## ***Korte impressie van een fietstocht op 1 april 2017***

Een bijzonder fijne en mooie dag is uitgezet door Arie, waarbij we denk ik kunnen spreken van een succesvolle start van fietstochten

Na de koffieontvangst door Peter en Arie splitsten we de groep in 2 kleinere groepen van elk 10 personen die op gepaste afstand elkaar volgden vanuit Nuland richting Oss door de mooie bossen langs de A 59 richting het Willibrordusputje naar Herperduin.

Leuk voor sommige deelnemers was dat we de wandelroute kruisten onder Schaijk die we vorige week zaterdag gelopen hebben door de Maashorst. De fiets groep was ook meteen een geheel en 2 koppels gaan zelfs binnenkort vanuit Sevilla de Zilverroute fietsen en vliegen op dezelfde dag heen zonder dat ze dit van elkaar wisten. Ook leuk dat we een tandemstel op de santos in ons midden hadden die binnenkort hun camino gaan starten.

Vanuit Herperduin verlaten we de droge heikant en zakken af richting de Maaskant naar Deursen Dennenburg, gelegen op een oude zandwal met mooie rustieke boerderijtjes, richting de Maasdijk, die we slingerend volgen naar Megen, genietend van een prachtig maaszicht afgewisseld met molens en vroege bloesem overal.

In Megen worden we gepakt door de enige bui van deze dag, eentje die wel uitslaat op alle radar apps, maar we genieten snel van de heerlijke koffie met worstenbroodje in vestingstadje Megen, op Terras Effe zitte bij familie van Ravenstein , waarbij we lekker naar binnen kropen.

Hierna terug via de Maasdijk langs kasteel Oijen en naar de stuw bij Lith, waarna we de polder induiken richting Nuland en we begin van de middag weer op ons startpunt zijn, ca 65 gezellige kilometers verder .

Het was een geslaagde dag, waarbij veel deelnemers tot de volgende keer riepen, hieruit opmakende dat het niet bij deze ene keer mag blijven, wie volgt, met dank aan Arie voor de top organisatie .

Groeten van Erik Arts

