



## Camino aan het wad 10 februari

Zaterdag 10 februari de tweede dag van de Camino aan het wad. We starten in de Koorkerk in Middelburg en werden daar ontvangen met koffie en een bolus. Er waren twintig wandelaars. We kregen van Grafisch Werkplaats KipVis een boekje met gedichten over plaatsen waar we langs kwamen. Zo was er een gedicht "Staalstrijd", over de Schelde, "Gevangentoren" en "Windorgel".

Met de bourdon voorop liepen we de stad door naar het Kanaal door Walcheren. We liepen steeds boven op de dijk.

Het was mooi dat Henk bordjes had gezet met de naam op van de steden van de camino Frances. Zo liepen we voorbij Pamplona, Burgos, Leon enz. In de St Jacobskerk in Vlissingen werden we onthaald door vrijwilligers van de Kerk met koffie en thee.



Het was prima wandelweer, een mooie lucht met een frisse wind. Fijn dat het warm was in de kerk



In hotel Westduin dronk ieder waar hij/zij zin in had. En toen vervolgde ieder zijn/haar camino. Er waren wandelaars die vanaf Westduin met vervoer gingen en mensen die naar de bushalte aan de Koudekerkseweg liepen. Ook liepen er mensen nog naar de Koorkerk terug. Het was een prachtige wandeling en de bourdon is weer een stukje verder op weg.

A. Jacobsen