

## Etappe 4 wandeling Rondje Ouddorp en door de duinen van Goeree

'Eilandhoppen' zou je de eerste etappes van de westelijke Camino aan het Wad kunnen noemen



Na Walcheren en Schouwen-Duiveland was de groep pelgrims op vrijdag 23 februari present op Goeree-Overflakkee. Rond Ouddorp waren 2 routes van in totaal 20 kilometer uitgezet, grotendeels door het prachtige duinlandschap waar nog veel sporen van vroege agrarische activiteit te zien zijn. Kenmerkend voor deze omgeving zijn de 'schurvelingen', dijkjes van 3 - 4 meter hoog die kleine percelen omsluiten.



De dijkjes zijn aangelegd door zand af te graven waardoor vruchtbaarder grond tevoorschijn kwam. Ook dienden ze, met de elzen die er op stonden, als bescherming tegen stuifzand.

De pelgrims werden 's morgens verwelkomd in de Rooms Katholieke Kapel. Opvallend zo'n kapel op dit overwegend orthodox protestantse eiland.



De morgenetappe voerde onder andere over het fraaie Mannenpad en de Kleistee, een beschermd duidgebied.

De middagboterham werd genuttigd in de Dorpskerk. De ontvangst was ook hier hartelijk. Het kerkzilver werd getoond en de organist kwam speciaal langs om even de klank van het imposante orgel te laten horen.

De middagetappe verliep onder een stralend zonnetje en rond 4 uur schoof de groep van 20 pelgrims aan voor het gebruikelijke café St. Jacques.



