

Etappe 5 Rockanje + Brielle 3 maart

Na een paar dagen met spanning naar het weerbericht kijken, werd de wandeling in Voornes duin afgelast. De weersverwachting was: sneeuw en ijzel. Jammer van dit mooie rondje.



Met een kleine groep Zeeuwse pelgrims reisden we naar het besneeuwde Brielle om daar de bourdon over te dragen aan de regio Den Haag.



We werden ontvangen in de Catharijnekerk met de zeer aangename muziek van Wrongel en Wei. Na de koffie en kennismaken met de wandelaars van de regio Den Haag volgde het moment waar we voor gekomen waren, het afsluiten van de eerste wandelmaand van de Camino aan het Wad en het overhandigen van de bourdon.

De burgemeester van Brielle was uitgenodigd, onze voorzitter Lies verwelkomde ons en vertelde dat de CahWad voor onze regio, een succes was geweest. Mooie wandelingen, de eerste middag regen en verder prachtig wandelweer, hartelijke ontvangsten in de kerken en vooral veel enthousiaste pelgrims.

De bourdon werd overhandigd aan de burgemeester,



die na een klein verhaaltje over de geschiedenis van Brielle, de pelgrimsstaf doorgaf aan de voorzitter van de regio Den Haag, Rolf Voormolen

Er werd een nieuw lint aan de staf geknoopt en Rolf vertelde een paar dingen over de komende wandelingen in het gebied rond Den Haag.

Na de lunch vertelde een van de stadsgidsen iets over de geschiedenis van de Catharijnekerk en daarna gingen we in groepjes met een stadsgids, de kou in om al wandelend Brielle beter te leren kennen, met als eindpunt de Bedevaartskerk, een bijzondere kerk met het verhaal over de Martelaren van Gorinchem.

We wisten al dat het koud zou zijn in de kerk, maar gelukkig werden we ontvangen in de "herenkamer" waar het lekker warm was en met een kopje koffie en een "Bon camino" werd deze koude maar mooie dag afgesloten

