

Verslag Camino aan het Wad wandeling op 4 maart.

Op 3 maart is in Maarheeze de bourdon door de regio Limburg overgedragen aan de regio Zuidoost-Brabant. Dat was een heel gezellige gebeurtenis. De wandelaars werden hartelijk welkom geheten door de regiocommissie, en na een kopje koffie in Locomotion Diner vond de overdracht plaats. De beide regiovoorzitters hielden korte toespraakjes, waarna de bourdon werd overhandigd en, onder veel hilariteit, voorzien werd van het oversized lint met het opschrift "Zuidoost-Brabant".

Op 4 maart druppelden de eerste wandelaars al vroeg binnen, in de pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. Ze werden hartelijk ontvangen door het team gastvrouwen en getrakteerd op koffie en krentenmik. Vele wandelaars kenden elkaar van eerdere gezamenlijke wandeltochten en de onderlinge begroetingen waren dan ook erg hartelijk. Na registratie en het verstrekken van de pelgrimspassen, en het plaatsen van de eerste stempels, verzamelden de 25 wandelaars zich om half elf voor de pelgrimshoeve voor de start. Johannes Bellemakers, voorzitter van de regio Zuidoost-Brabant, sprak een kort woord van welkom in de regio, en overhandigde de bourdon aan een van wandelaars, met als opdracht deze op gezette tijden door te geven.

Daarna zette het gezelschap zich in beweging voor de ochtendwandeling van 10 km naar de Bladelse bossen. Het was prachtig wandelweer; de koude van de afgelopen week was uit de lucht, en een aangenaam lentezonnetje vergezelde ons door het aanvankelijk nog besneeuwde landschap. Na het oversteken van de Beerze, ging de tocht door bos- en heidegebied. Na een uurtje gingen de eerste overjassen uit en mutsen af. Hier en daar was in de Bladelse bossen nog de ravage zichtbaar die de januaristorm had aangericht. De terugweg voerde ons gedeeltelijk over het Liberation Trail door Heieind, waar door sommigen even stilgestaan werd bij het monument Fallen Angel. Het monument herinnert aan de strijd die hier gevoerd werd tijdens de bevrijding in 1944. Rond half een kwam de Vessemsse kerktoren weer in zicht, en om een uur liepen we de pelgrimshoeve binnen.

De locatie voor de lunch was de eetkamer en gezellige ruime huiskamer van Kafarnaüm. De gastvrouwen zaten bij aankomst buiten te genieten van de zon. Binnen hadden ze de buffettafel klaarstaan met koffie, thee, (karne-)melk en

jus d'orange. We hebben samen de meegebrachte lunchpakketten gegeten en iedereen zat te genieten.



Rond half 2 begon de middagwandeling van zo'n 10 km. Al snel waren we Vesseem uit en liepen de bossen in. De wandeling voerde ons richting Vesseemse meren, ook wel bekend als Groot- en Kleinmeer of als 'Ouw- en Jongmeer'. Er waagden zich nog enkele schaatsers op het ven voor vermoedelijk de laatste keer deze winter. Bij het Grootmeer is een uitkijkpost aangelegd, van waar men een panoramisch overzicht over het gebied heeft.



Het was na de extreme kou de eerste mooie voorjaarsdag. Enkelen vertrokken na de lunch zonder jas, of trokken onderweg de jas uit. Het gezelschap bestond uit ca. 26 mensen uit heel Nederland. Een groepje van 6 wandelaars kwam uit Noord Holland, Hoorn Schagen en omstreken. Ze zouden bij Kafarnaüm overnachten.



We liepen een mooie route door het Brabantse bosgebied Buikheide en Oude molen tussen Wintelre en Vessem.

Om iets voor 4 uur kwamen we weer bij ons eindpunt Kafarnaüm aan. Daar was door de gastvrouwen alweer de buffettafel klaar gezet. Dit keer met drinken, nootjes en zoutjes. De paspoorten werden weer tevoorschijn gehaald en de stempel van Kafarnaüm werd gezet. Onze voorzitter bedankte iedereen, de wandelaars, de gastvrouwen hartelijk. We hebben nog gezellig met elkaar iets gedronken, gepraat en daarna is iedereen huiswaarts gegaan. We verwachten een aantal wandelaars terug te zien op (een van de) wandelingen die de komende weken nog komen gaan.

Een hele geslaagde eerste wandel dag voor Zuidoost Brabant van de Camino aan het Wad!

