

## Regio zuid Oost Brabant etappe 3 Rondje De Peel bij Bakel

Al voor 10 uur melden zich al de eerste lopers bij Jut en Jul, ondanks de snijdende kou. Onder genot van het traditionele Brabantse kopje koffie werd uitgebreid met elkaar kennis gemaakt. Na een kort welkomstwoord door de voorzitter, Johannes Bellemakers, vertrokken wij met 20 wandelaars om de derde tocht te lopen door de Regio Zuidoost-Brabant.

Nadat wij het dorp Bakel uit waren liepen wij langs een 27 holes golfbaan genaamd De Stippelberg alvorens wij het bos bereikte. De temperatuur werd direct een stuk aangenamer omdat de bossen beschutting gaven tegen de wind. De route liep door het op een na grootste aaneengesloten bosgebied van Brabant, De Ripse bossen, Stippelberg en het Beestenveld genaamd. Onderweg werd twee keer de welbekende peelrandbreuk gekruist en hadden we zicht op "Het Koordenkanaal", welk gegraven is in de dertiger jaren om verdedigende stellingen in te kunnen nemen voor het toen nog dreigende Duitse gevaar. Het werd als heel bijzonder ervaren om 12 km door een bosgebied te lopen dat nauwelijks een eeuw geleden nog bestond uit alleen stuifduinen met hier en daar een struik of boom.



De eerste huizen van het dorp De Rips zagen wij na ruim 11,5 km; bijzonder en vermeldingswaardig is dat wij tijdens de tocht geen enkel huis of gebouw gezien hadden.

Bij horecagelegenheid de Viersprong was de pauze en kregen de beentjes even rust en werd de lunch genuttigd.

Kwart voor twee werd weer gestart voor het tweede deel. Via Beesteveld, langs de Klotterpeel werd koers gezet naar het landgoed van Natuurmonumenten alwaar wij langs de Boswachters-woning en langs de villa Ledeboer, genoemd naar de voormalig eigenaar van het landgoed, kwamen.



Heel opvallend was de enorme wroetpartijen van wilde varkens welke daar in grote getalen aanwezig zijn.

Nadat wij de Ripseweg weer over gestoken waren kwamen wij langs de Natuurpoort Nederheide genaamd en ging het tussen de grootschalige plassenengebied door weer richting Bakel.

Om exact half vijf stonden wij weer bij Jut en Jul op de stoep na 25 km gewandeld te hebben. Gezamenlijk hebben wij daar nog wat gedronken en nagepraat. En gezellig was het, want pas om zeven uur gingen de laatste huiswaart



