

## Zaterdag 14 april 2018 - 2e etappe Camino aan het Wad: Culemborg - Wijk bij Duurstede van de regio Utrecht/Rivierenland

Zaterdagmorgen, mijn wekker gaat om 7.15 uur af. Nog slaapdronken van mijn 'jetlag' van mijn afgelopen reis naar de U.S.A., realiseer ik me dat het vandaag 'Camino-dag' is, en dat ik ga meedoen aan de 2e etappe van de Camino aan het Wad. Oh, dacht ik: Als ik dat maar ga redden na het vele autorijden, zitten, nog meer zitten...., mijn rug was al gaan zeuren van de minimale beweging van de afgelopen weken! Maar, ik zag er wél naar uit om weer heerlijk buiten te wandelen! dús... dan maar gauw mijn bed uit en na mijn gebruikelijke ochtendroutine, vertrok ik lopend naar het Centraal Station in Utrecht. Daar stapte ik op de trein van 9.11 uur naar Culemborg en van daaruit liep ik naar het centrum.

Het was nog bewolkt, maar met een prettige wandeltemperatuur. Sommige bomen stonden te pronken met hun bloesems en in een aantal bomen begonnen de bladeren te ontluiken. De mooiste tijd van het jaar is begonnen, dacht ik.

Om 9.45 uur kwam ik aan bij het restaurant "Lekkers aan de Lek", waar we allen om 10.00 uur bij elkaar zouden komen. Elisabeth zat al aan een tafeltje te wachten, in aanwezigheid van de bourdon. Zij begroette mij en de andere wandelaars kwamen langzamerhand binnen druppelen. Na enige tijd zat iedereen aan de koffie met wat lekkers. We waren in totaal met 11 wandelaars; een mooi aantal, vond ik. Nadat iedereen kennis met elkaar had gemaakt, gingen we eerst naar de Oudkatholieke Kerk, van de HH Barbara en Anthonis, naast het restaurant.

We haalden daar een stempel en kregen vervolgens een rondleiding. Het kerkje ziet er van buitenaf niet als een kerk uit. Het diende sinds 1637 als een schuilkerk. Toch raakte het kerkje in verval en in 1830 werden er plannen gemaakt om op deze plaats weer dit kerkje te bouwen. Dit stuitte op mogelijke problemen en uiteindelijk mocht er met koninklijk goedvinden alsnog herbouwd worden als de toenmalige parochie achterin de tuin een soort kantine bouwde waar het gelegerde leger dan kon schaften. In de zomermaanden is deze locatie op zaterdag open en kun je er genieten van de tuin.

Na de rondleiding begonnen we aan onze wandeling. Culemborg is een leuke stad met veel mooi gerestaureerde gebouwen en woningen. Via de oude Binnenpoort en de Markt verlieten we het stadje en kwamen al gauw in het buitengebied. Daar zagen we dat er al veel jonge dieren waren geboren, zoals lammetjes, eendjes, enz. Ook waren er diverse vogels, waaronder ooievaars, te zien en te horen. Zelf ben ik geen kenner op dat gebied, maar één van de pelgrims kon aan de verschillende geluiden horen van welke vogel deze afkomstig waren.

We liepen over wegen, paden, over sloten, door hekken en klommen over hekken. Doordat we in de weilanden een 'short cut' namen, liepen we dwars door een gebied waar zeker tien jonge paarden stonden. Ze waren nieuwsgierig en stonden ons op te wachten. Uiteindelijk maakten ze plaats voor ons, zodat we verder door het hek konden lopen. Het was een fantastisch gezicht om ze te zien galopperen door het weidse gebied!

Inmiddels was het lunchtijd en streken we neer voor een heerlijke lunch bij restaurant 't Veerhuys'. Daarna staken we voor € 0,50 de Lek over met de veerpont. De zon liet zich steeds meer zien. Na enige tijd liepen we kennelijk door een privé gebied waar fruitbomen staan. We werden hierop aangesproken, maar we mochten er gelukkig verder lopen. Via de sluizen van het Amsterdam Rijn Kanaal kwamen we in Wijk bij Duurstede, wat net zo'n leuke stad is als Culemborg. Via het park, met de restanten van het Kasteel en de historische straatjes, kwamen we op de Markt bij het VVV-kantoor om nog eens te stempelen. Daarna was het in het zonnetje uitrusten op het terras met een café St. Jacques bij restaurant 'de Engel'.

En já, ik heb het zeker gered! Het lopen ging me gemakkelijk af en aan het einde van de dag was ik nog niet echt moe. Mijn mede-pelgrims waren fijne mensen, het was gezellig en de gesprekken onderweg waren leuk en interessant. Dit alles heeft me positieve energie gegeven. Het was een heerlijke dag!

Carla De Boer