



Zaterdag 2 juni begonnen we aan onze eerste Santiago aan het Wad, Regio Noord-Holland benoorden' t IJ

We begonnen in Akersloot bij de Jacobus De Meerdere Kerk. Met een geweldig aantal deelnemers nl 45 personen. Daar werden we verwelkomd met een kopje koffie en wat lekkers. Na een praatje van Adrienne, Ad en mevrouw Gerda Hoogland konden we vertrekken nadat we eerst nog even een groepsfoto hadden gemaakt. De route bracht ons door Akersloot langs de Protestante Jacobskerk richting Uitgeest waar er bij het station nog enkele wandelaars bij ons aansloten. Zo gingen we in een lange sliert naar het buurtschap Assum waar we over het boerenland van de familie de Bie liepen naar onze rust bij restaurant Twaalfmaat. Nadat we allemaal klaar waren met onze lunch zijn we vertrokken naar Krommenie waar we langs Fort Veldhuis en Fort aan de Ham kwamen. Nadat we de Provincialenweg waren overgestoken gingen we naar Fort Kijkduin waar de Bourdon overdracht is van Regio Amsterdam aan Regio Noord-Holland. Toen we aankwamen was de Amsterdamse groep al aanwezig en werd het een drukte van belang in het Fort. Na de koffie werd de overdracht in werking gesteld en kreeg Adrienne de Bourdon overhandigt voor de lens van de persfotograaf. (deze foto stond groot in het Noord Hollands Dagblad van maandag 4 juni.) Nadat dit gebeuren ging ieder weer zijn eigen route vervolgen. Voor ons was dat de route naar Uitgeest, 2^e Broekermolen, een Watermolen en een bezemstelenfabriek naar het Uitgeestermeer waar we langs liepen om vervolgens door "Klein Dorregeest" uit te komen in Akersloot waar we nog een café St. Jacques in Café het Hoorntje hadden. Hier nog gezellig na gepraat over deze leuke wandeling van 17 of 23 km.



Verslag geschreven door Anke Hooijschuur Foto's Peter Jongh Visscher



De 'Bourdon' wordt overgedragen bij Fort Krommeniedijk in Uitgeest.
FOTO ERIK RIETMAN

Wandeltocht met een 'bamboestok'

Frenk Klein Arfman

Akersloot Een wandeltocht met een bamboestok voorzien van vlaggetjes die als een estafettestokje wordt overgedragen. Soms is wandelen nog niet zo eenvoudig.

In de St. Jacobskerk in Akersloot hebben zich zaterdagochtend rond negen uur iets meer dan veertig, allemaal wat oudere, wandelaars gemeld. De kerk heeft de vorm van de 'Shell-schelp', een van de symbolen voor de wandeltocht naar Santiago de Compostella. Deze wandeltocht zal minder zolen verslijten, het wordt gewoon een rondje Uitgeest. Er is een langere en een kortere route, de langste is iets meer dan twintig kilometer. Beide routes worden gekenmerkt, zo vertelt iemand aan de lopers 'door de Ag, die op een strandwal ligt'. De Regio Noord Holland Benoorden 't IJ van het Nederlands Genootschap Santiago, gaat vandaag aan de eerste van een aantal tochten beginnen. Op die wandeltochten dragen ze dus een bamboestok met vlaggetjes mee. Die krijgen ze straks van lopers uit de regio Amsterdam.

Pelgrims noemen ze zich. Maar dan puur in de betekenis van onderweg zijn. „Zijn wij niet

allen pelgrims in het leven...”, zegt een dame veelbetekenend. Carla Möring (61) en Arianne Hartenberg (66) zijn respectievelijk secretaris en voorzitter van de wandelvereniging. Carla: „Deze serie wandeltochten is opgezet omdat Leeuwarden cultuurstad van Europa is. Daar staat ook een St. Jacobs parochie, die dient als vertrekplaats naar Santiago de Compostella. Deze keer is die kerk dus juist het eindpunt. Daar wordt de Bourdon afgeleverd, zoals we de stok met vlaggen noemen.”

Henk Ursem (67) loopt vandaag ook mee. Hij heeft de wandeltocht naar Santiago een paar jaar terug, samen met zijn broer, voltooid. Waarom? „Ik las er een boek over en dacht, dat wil ik ook. Toen we klaar waren, nam ik me voor nooit meer te wandelen. Maar het gaat toch weer kriebelen.”

Alle lopers krijgen een wulk, volgens de wandelclub een typisch Friese schelp en daar ook ergens opgeraapt. Als de koffie op is vertrekken ze voor de eerste van zeven wandeltochten in de komende weken. Arianne: „Iedereen is welkom om mee te lopen. Je kunt gewoon per tocht aansluiten.” Meer informatie over deze wandeltochten: www.santiago.nl

PELGRIMS OP BEZOEK IN GEMEENTEHUIS WORMERLAND



Op de foto ontbreken enkele pelgrims. Zij hadden geen tijd voor koffie, wilden alleen heel snel een stampel en gingen met 12 km in de benen in het bosje door om nog een stapje van de eerste- etappe mee te pakken.

Op vrijdag 7 juni ontving wethouder Jeroen Schalkwijk 30 pelgrims die onderweg waren naar Sint Jacobusparochie. Voor veel pelgrims in Nederland is dat het beginpunt van hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in Spanje, maar dit jaar organiseert het Genootschap samen met de Stichting Jakobuspad Fryslân een camino-estafete door alle zeventien regio's van het gewest naar de Camino der Lage Lander met Sint Jacobusparochie als eindpunt.

Tijdens de estafete wordt er na drie uren vanuit het zuiden naar het noordelijke 'Santiago aan het Wad' (pelgrimstocht) van daaruit kunnen de hele enthousiaste wandelaars nog doorlopen naar het Nederlandse Finsterna: Zwarte Haan. Op de laatste etappe van route West deden de pelgrims vrijdagmiddag het gemeentehuis van Wormerland aan, waar zij werden gastvrij op koffie met een plak Zaanse sluiswafel. Tenzij de pelgrims later over met nemen, nam de wethouder ze mee op een wandeling door de geschiedenis, waarna

zij vertelde over de handel en nijverheid en opkomende industrie in met name Wormer en Jlap in de zestiende en zeventiende eeuw. Over pastor Maarten Dink die in de zestiende eeuw door de kalfschillen op handen werd gedragen, maar die ook verdacht werd van een wettelijk tijl de vervolging van doopgezinden tijdens de Inquisitie.

Over de leedweters van Jlap die hun patiënten na de operatie aan een ladder gebonden legden de muur van de kerk hingten om in de zon te genezen van hun botbreuken. Om de pijn te verlichten werden ze regelmatig volgegoten met brandewijn en zo konnt de Nederlandse taal van de uitdrukking 'saddertat'.

Her zijn maar van die weetjes die er niet om toe doen, maar wel heel leuk zijn om te vertellen. Na de koffie en sluiswafel was het tijd om de pelgrimspassen te stampelen en vervolgens het gedoopte haar route om de pelgrimstocht van die dag af te sluiten in een café Sint Jacques aan de Zaan. Het bezoek

van deze pelgrims kan nu als kleinste anekdote worden toegevoegd aan de rijk historie van ons mooie Wormerland.

Wil je meer weten over de 'Camino der Lage Lander' naar 'Santiago aan het Wad', kijk dan op de website: <http://www.santiago-the-hagi-aan-het-wad>