

Camino der Lage Landen 2018 regio Midden Nederland

De 26^e mei 2018 staat in mijn geheugen gegrift als een meer dan gezegende dag. Super mooi weer. Bij aankomst in het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten te 's Graveland stond een ontvangstcomité van de regio Midden Nederland ons op te wachten en werden wij getrakteerd op een heerlijke kop koffie. Tijdens de koffie maakten wij met de heren op de aller vriendelijkste wijze kennis.

Om 10:45 starten wij de fietstocht over voor mij onbekende paden, zoals o.a. het Bergse Pad, richting Nederhorst ten Berg. De onderweg gegeven toelichtingen over de aard van het gebied waar wij fietsten en de historische achtergrond waren welkom en geven perspectief aan het mooie landschap waar wij doorheen fietsen. Verder door Vreeland met de Vecht aan onze rechter zijde naar Loenen aan de Vecht. Over de Vecht en een rondje door het dorp. Geweldig, zo iets mag niet je niet rechts laten liggen. Terug over de Vecht en richting Breukelen, langs de landhuizen van de middeleeuwse Amsterdamse kooplieden. Maar ook langs de Koning Willem III kazerne te Nieuwersluis, waar militair veroordeelden hun opgelegde straf uitzitten en naar Ridderhofstad Guntenstein met regelmatig korte stops en welkome toelichtingen. Voorbij Breukelen gaan we richting Hilversum langs de 5^e plas van de Loosdrechtse plassen. Dan door de laagveen gebieden richting Vliegveld Hilversum voor de lunch. Na genoten en versterkt te zijn door broodjes gezond en ossenworst en natuurlijk het nodige vocht verder. Door heide velden en over het nieuwe ecoduct over de A27 naar Lage Vuursche. Door bossen terug over de A27 nu via het eerste en daarmee oudste ecoduct terug naar de heidevelden rondom Hilversum. Nog een laatste stukje door het bos en een korte stop bij een ca. 500 honderd jaar oude eik, waarvoor je meer dan 4 man nodig hebt om de omtrek te omarmen, bracht ons terug bij ons startpunt, het bezoekerscentrum Brambergen.

Daar nog een gezellige nazit met onder het aanvullen van het tijdens het fietsen verloren vocht het uitwisseling van de Pelgrim- en Hopitalero ervaringen. Dit was een Camino dag die helemaal perfect was. Een mooie tocht met afwisselende natuur en cultureel erfgoed en m ooi weer.

Het organiseren comité verdient dan ook onze welgemeende dank voor deze mooie fietstocht, veel kennisoverdracht en de uitstekende verzorging.

Heiloo, 27 mei 2018

Peter Jongh Visscher