

Zondag 1 juli Dalen - Wachtum - Oosterhesselen - Zweeloo - Sleen.

Om 10.00 uur zit er een leuke groep pelgrims naast de kerk in Dalen te wachten op de bourdon. Deze was helaas wat laat, omdat hij in eerste instantie vergeten was om naar Dalen te komen, gelukkig was het geen probleem om deze op te halen, dankzij een Limburgse pelgrim.

Als de bourdon eindelijk aankomt, is het ook al tijd om te vertrekken.

In het zonnetje met een vleugje wind trekken we langs de oude weg het Drentse dorp Dalen uit.



De bourdon wordt met fiere tred gedragen. Vlak voor Wachtum komt er nog een pelgrim aangelopen, deze was wat vertraagd door de TT drukte op de Drentse wegen, gelukkig was hij net op tijd voor de groepsfoto.

Vol goede moed komen we in Wachtum aan, dit is een dorp met aan beide zijde mooie oude boerderijen, hier slaan we af naar Grevenberg.

Als we een klein uurtje gelopen hebben, komen we aan bij het bedrijf "de Blauwe Bes". Hier hebben we onze eerste rust pauze, om niet in de volle zon te zitten, zetten we de banken midden in de schuur.

Roelof, de eigenaar had de koffie al in thermoskannen klaar staan zodat we de koffie en thee zelf konden inschenken, hij moest het land op om de sprutters (spreeuwen) weg te jagen. Tijdens de koffie werd er door de verlate pelgrim uitleg gegeven over onder andere 25 juli, het festival en over de mogelijkheid die regio Friesland is gestart om in kerken te kunnen overnachten als je in het bezit bent van een Credencial. Deze kerken liggen voornamelijk aan het Friese Jaabikspad, maar ook voor het nieuwe Claercamp pad wordt actie ondernomen.



Na een kleine uitleg over blauwe bessen en de blauwe bessen automaat, stoppen meerdere pelgrims muntgeld in deze automaat om een bak blauwe bessen te kopen. Vanaf hier wordt een klein zandpad gevolgd tot de brug over de Hoogeveenschevaart. Aan deze weg ligt het Hunnenkerkhof, dit is een begraafplaats uit de ijzertijd wat uit ongeveer 350 graven bestond.

Langzaam lopen we Oosterhesselen in waar we eerst naar de kerk gaan en dan naar de kroeg.



De kerk van Oosterhesselen is bijzonder, omdat de toren niet vast zit aan de kerk. De toren stamt uit de eerste helft van de 15^e eeuw en de kerk uit de 2^e helft van de 15^e eeuw. Een echte Jacobuskerk als soortnaam bedoeld: Jacobus is onthoofd, deze kerk in zekere zin ook.

Na een kleine uitleg over de kerk vertrekken we naar de overkant, waar de koffie en de krentewegge al klaar staat voor ons. Hier eten we onze mee gebrachte lunch op.



Vol goede moed vertrekken we weer. Direct na het dorp komen we op het Bodepad, dit is van oudsher het pad wat Oosterhesselen en Zweeloo verbindt. We lopen nu over het landgoed de Klencke. Zowel links als rechts van ons is het natuurgebied.

Hier zien we dan ook een paar ooievaars lopen.





Langzamerhand naderen we de één na oudste kerk van Drenthe. Het kerkje dat ooit door Vincent van Gogh geschilderd is. De koster van de kerk van Zweeloo heeft de tafel met kopjes al klaar staan en ook hier kunnen we direct aanschuiven.

De kerk is gebouwd op de fundamenteën uit de 12^e eeuw, na Anloo is dit de oudste kerk van Drenthe. De koster vertelt nog een paar leuke anekdotes over de kerk, en daarna gaan we weer verder.



Een klein eindje van de kerk ligt een grafveld van de prinses van Zweeloo. In 1952 hebben archeologen hier een rijk graf gevonden van een vrouw, die met barnstenen sieraden en verscheidene paarden begraven is.

We zitten hier duidelijk op de Hondsrug en je merk aan alles dat hier al heel lang mensen hebben geleefd.



Van ver zien we de toren van Sleen al staan, na een wandeling van 22 km komen we aan het eind van de middag aan in het dorp Sleen.

Zittend op het terras van De Deel, kijken we tevreden terug op deze wandeling. Na een klein café st Jacques vertrekken de pelgrims weer naar alle windstreken om thuis te komen.

Piedie