

Zondag 15 juli Loppersum - Uithuizen

Vanmorgen stappen we met een klein groepje pelgrims op de trein naar Loppersum, en bij verscheidene stations onderweg stappen er steeds meer pelgrims in de trein. Toen we de trein uiteindelijk verlieten was bijna de complete groep al samen. Al lopend naar hotel Spoorzicht sloten er toch nog andere pelgrims bij ons aan. In hotel Spoorzicht stonden er al kannen met koffie en thee voor ons klaar.



Als we aan een lange tafel zitten en we voorzien zijn van een kop koffie of thee, gaat de stempel van het etablissement rond, ook worden er lege credencials uitgedeeld, sommige pelgrims zijn al aan hun 5^e credencial toe.



Na de koffie, thee en stempel lopen we naar de Petrus en Pauluskerk, hier krijgen we uitleg over de kerk. In de kerk staan steigers om de laatste aardbeving schade te herstellen.



Vanaf Loppersum lopen we door de weilanden en langs vergezichten, over het Jacobspad naar Zeerijp.

In Zeerijp worden we ontvangen door een enthousiaste vrijwilliger. Hij geeft ons een stukje creatieve geschiedenisles over hoe de kerk in Zeerijp is gesticht. Daarna mogen we allemaal naar buiten en legt hij uit waarom de ingang van deze Jacobskerk, Moors versierde portalen heeft, deze portalen die aan de noordzijde zitten waren van veraf voor pelgrims herkenbaar.

De versiering van deze portalen bestaat uit gestileerde plantenranken, geflankeerd door afwisselend zwarte en witte blokken, deze zouden staan voor de Moren en Christenen.



Na dit bijzondere verhaal lopen wij verder onder een stralende zon naar onze lunchplek De Diek'n. Hier zoeken we allemaal beschutting onder een parasol. We knappen ook weer op van de lekkere kop soep.

Vol goede moed vertrekken we voor het laatste stuk van ons Jacobspad vandaag. Onderweg komen we nog langs een kerkje in Oldenziel, ook hier zoeken we de beschutting van de kerk op. De Pelgrims die al eens in Santiago de Compostella zijn geweest herkennen het oververhitte gevoel van de Meseta.



In Uithuizen worden we door Theo en een groepje vrijwilligers van de Jacobus de Meerdere kerk ontvangen, eerst worden er wat foto's gemaakt voor wij naar de pastorietaun kunnen waar we worden voorzien van koffie, thee, ranja, cake en krentenbollen.



We merken allemaal dat het warme weer iets met ons heeft gedaan. Ook hier krijgen we een mooie uitleg over de geschiedenis van de kerk. Voor veel noordelijke pelgrims is deze Jacobus de Meerdere kerk en het pelgrims monument, het begin van een lange pelgrimstocht naar Spanje. En als afronding van deze dag, krijgen we allemaal een stempel in onze credencial.

Piedie

