

Zaterdag 14 juli Peize - Groningen



In het pittoreske dorpje Peize, onder de rook van Groningen, druppelen de iets meer dan 20 pelgrims binnen bij cafe Ensing. Sommige pelgrims die al langer onderweg zijn begroeten elkaar als oude vrienden, en met de nieuwe pelgrims wordt terplekke kennismemaakt. Hier wordt dan ook eerst gezamenlijk een lekker kop koffie gedronken, voor we op pad gaan.



De route loopt langs een paar oude tolhuisjes, deze zijn rond 1884 gebouwd om de kosten van de straatweg van Roden, Peize naar Groningen te kunnen drukken. Want ook toen ging alleen de zon voor niks op.



Vlak voor de middag arriveren we bij de Jacobskerk in Roderwolde, hier worden we hartelijk welkom geheten en krijgen we uitleg over de kerk. De voormalige kerk stond vroeger een kilometer verderop, en in 1831 werd de kerk op deze plek herbouwd met de materialen van de vorige kerk.

Met zijn allen gaan we weer onderweg door "de Onlanden", dit is een relatief nieuw stukje natuurgebied. Vandaag is het de bedoeling dat we vanaf Peize in 18 kilometer naar Groningen lopen, maar als je dan een ANWB bord ziet met deze tekst, gaan toch sommigen bij zich zelf afvragen, waarom pelgrimeren zo leuk is, De conclusie is gelukkig ook weer snel gemaakt, als we rechtstreeks hadden gelopen, waren we niet langs de Jacobskerk van Roderwolde gekomen.



Eenmaal aangekomen bij het informatiecentrum van Natuurmonumenten staat de zeer gevulde soep al voor ons klaar. Hier wordt volop van genoten door de groep. Ook de zelf mee gebrachte lunch wordt hier genuttigd.

Na de lunch komen we via Piccardthof en het Stadspark de stad Groningen binnen.

In een wijd verspreide groep lopen we langs de singel, naar de St Jozef Kathedraal.

Daar treffen we de pastor aan die we natuurlijk, zoals echte pelgrims dat doen, om een stempel van de kerk vragen, deze stempel wordt met groene (kleur van de stad Groningen) inkt in onze credencial gezet.



Van de St Jozef Kathedraal gaan we dwars door de winkelstraat naar de Martinikerk, hier staan Gerrie en Theo al klaar om ons welkom te heten, en om ons uit te nodigen om naar binnen te gaan.

Hier ontvangen we een zeer mooie vesperdienst van ds. Pieter Versloot.



We zijn allemaal zeer onder de indruk van zijn woorden, en als dan ook een paar pelgrims, de organist zover weten te krijgen om op het orgel, het Ultrea lied te spelen en daarbij alle registers te open te trekken, wordt er uit volle borst door een ieder meegezongen.

Na de dienst verspreiden alle pelgrims zich over Groningen om, of op een terrasje gaan te zitten, of om de vervoersmiddelen weer op te halen, of om gewoon weer lekker naar huis te gaan. Maar we waren allemaal onder de indruk van deze mooie pelgrimsdag.

Piedie

