

CAMINO SANTIAGO AAN HET WAD

Vrijdag 29 juni 2018 vertrok ik naar mijn logeeradres van Vrienden op de Fiets in Hasselt

Onderweg strandde ik op het NS Station Zwolle; er reden geen bussen richting Hasselt vanwege stakingen. Even dacht ik dat mijn camino niet door zou kunnen gaan.

Na diverse automobilisten gevraagd te hebben of iemand die kant opging, was een echtpaar uit Zwolle bereid me tegen een geringe vergoeding naar Hasselt te brengen. Jakobus was voor de 2^e keer op mijn pad.

Op mijn logeeradres werd ik hartelijk ontvangen door Kitty en dronken we gezellig een kopje thee in de tuin.

Aart en Anneke kwamen ook bij haar overnachten. Leuke bijkomstigheid : het echtpaar kwam vlak bij mij uit de buurt nl. Schoonrewoerd.

Na met zijn allen wat gedronken te hebben en gedoucht, mocht ik met hun mee in Hasselt eten bij De Herderin.

Zaterdag 30 juni 2018.

Na een goede nachtrust, een heerlijk ontbijt namen we afscheid van onze hartelijke gastvrouw en vertrokken naar de Sint Stephanuskerk om daar te starten aan de etappe van Hasselt naar Blokzijl.

Na ontvangst met koffie en gebak, werd er druk gestempeld in onze pelgrimspas van de Camino Santiago van het Wad. Vooral het heel oude stempel was erg in trek.

Iedereen kreeg een wulk uitgereikt hangend aan een fries lintje. Een vrijwilliger had alle wulken voorzien van een gaatje met diamantboor en hierdoor het lintje geregen. Dank aan deze vrijwilliger voor dit leuke gebaar.

Nu nog wat foto's gemaakt te hebben in de prachtige tuin van de kerk en een groepsfoto vertrokken we om 09.15 uur richting Blokzijl.

Langs het voormalig stadhuis wandelden we naar de brug over het Zwarte Water, waarna we via de Hasselterdijk onze weg vervolgden over het haventerrein naar de bibliotheek van Genemuiden. Hier hielden we een pauze voor de koffie/boterham en een stempel voor onze pelgrimspas.

Met de pont gingen we naar de overkant en wandelden verder langs het Zwarte Water en de Zijlwetering. Mooie natuurgebieden., mooie fauna.

Onderweg naar Heetveld passeerden ons een aantal oldtimers en kwamen we nog een mooie B & B van Vrienden op de Fiets tegen waarna we bij de driesprong "De Krieger" kwamen.

Op de hoek van de driesprong hielden we een korte waterstop/stop voor het inwendige bij 3 bedspiralen, die er heel uitnodigend lagen om te rusten (wel een beetje hard hoor).

Verder ging het naar Heetveld waar we een stop hielden bij het monument "De Zandkoele"; zwerfkeien zijn op een door schelpen gevormde kaart van Scandinavië op hun plaats van herkomst teruggeplaatst.

Via het dorp Kadoelen , langs de mooie molen wandelden we door Bergkampen naar Sint Jansklooster waar we een stop hielden voor de lunch bij het Wapen van Utrecht.

Tegenover het Wapen van Utrecht bevond zich een kettinghoutzagerij die hele mooie beelden van hout maakte. Verder konden we vanaf het terras de restanten van het in 1581 klooster zien en het water van de Beulakerweide. Er stond een heerlijke koele wind.

De Duinweg volgend kwamen we rond 16.50 uur in Blokzijl aan bij Cafe Restaurant Sluiszicht, waar we genoten van een verkoelende versnapering en een heerlijke maaltijd.

Na de maaltijd vertrok iedereen huiswaarts of naar haar of zijn logeeraadres in Blokzijl. Ik wandelde samen met Janneke en Gerlof naar ons logeeraadres van Vrienden op de Fiets in Blokzijl om de volgende dag weer samen met hun te gaan starten bij het Mauritshuis voor de etappe Blokzijl naar Wolvega.

Het was een hele mooie wandeling, leuke kennismakingen met diverse andere wandelaars/sters en leuke korte gesprekjes .

Wat ik erg leuk vond was de gemoedelijkheid en saamhorigheid binnen de groep, de steun tijdens het wandelen aan elkaar, de tijd nemend voor pauzes en leuke fotomomenten.

Kortom helemaal "mijn camino

Een goede nachtrust voor iedereen en morgen weer fris en fruitig op voor de volgende etappe

Groetjes
Jannie ter Braake