



BOURDON AAGEKOMEN IN NEDERLAND (etappe Blokzijl-Wolvega 1 juli 2018)

Nederland.

Nederland: waar nooit wat gebeurde. En als het de krant haalde was het omdat het plaatsnaambord 'Nederland' weer eens was verdwenen.

Nederland: Waar de boer gek wordt van de overheid met zijn regeltjes. En het gezegde daar luidt: 'En God schiep de aarde en Brussel Natura 2000.'

Nederland: aantal inwoners 22. Vroeger 20 boerderijen met gemiddeld 10 koeien, nu één boerderij met 200 koeien.

Nederland: Waar de boer toen nog zijn koeien bij naam kende i.p.v. een nummer. En ook elk stukje grond zijn eigen naam had zoals "t Hoerenkind", omdat het stuk land zo vaak van eigenaar wisselde dat niemand meer wist wie de eigenaar was.

Nederland= 'het lage land'- waar de kerkgangers op laarzen naar Blokzijl gingen. Bij de dijk aangekomen wisselden zij de laarzen voor nette schoenen.

Nederland: waar na de gemeentelijke herindeling in 1973 ofwel, schaalvergroting, besloot zelf jaarlijks een burgemeester uit hun midden aan te wijzen. De Burgemeester van Nederland!

