

Blokzijl/Wolvega 1.7.2018
Santiago aan het Wad

Toen we dachten dat we in Wolvega konden meerijden, waren daar ineens 2 pelgrims zonder vervoer. Geen probleem, dan gaan beide auto's naar Blokzijl.

Aangekomen bij het Mauritshuis zitten de anderen al te wachten.

Eerst wordt er koffie met een Blokzijler blok genuttigd en na een stempel gaan we op pad.

Er is vandaag een pelgrim mee, die veel over het gebied kan vertellen.

Via de klokkenstoel van Baarlo arriveren we in Nederland, met het meest gestolen plaatsnaam van Nederland.

Hierna gaan we het Nationaal Park De Weerribben in. Via een koel, lommerrijk bos komen we in Kalenberg. We lopen hier over een fietspad langs huizen die ook alleen of over het water bereikbaar zijn.

Bij 't Lokaal is het tijd voor koffie en genieten van het uitzicht op het water.

Via een volgend koel, lommerrijk bos verlaten we het Nationaal Park.

We steken het kanaal Steenwijk-Ossenzijl over en praten met een geitenboer. Hij brengt zijn geiten bezems, waar ze lekker aan kunnen schuren.

We nemen nog een rust bij een picknickbank en gaan dan door naar Oldemarkt.

Bij het eerste huis worden we opgewacht door de bewoner. Hij heeft van het grasveldje wat bijzonders gemaakt en hier kun je ook even rust houden.

Wij gaan verder naar het Hof van Holland voor een versterking.

In de katholieke kerk krijgen we een rondleiding en bewonderen het, met steun van de regio Fryslan en het informatiecentrum in Sint Jacobiparochie, opgeknapte drieluik met Jacobus.

Bij het pontje nemen we afscheid van onze begeleider en lopen langs de Lende verder richting Wolvega. Nog een stukje polder, heerlijk tegen de wind in en dan via Sonnega arriveren we ons eindpunt van vandaag De Passage. De auto's worden weer geregeld en dan zit het eerste mooie en gezellige weekend van de regio Fryslan erop.