

## Zaterdag 7 juli: Etappe Wolvega-Heerenveen, Wadcamino

Vandaag werden er weer een paar stappen richting Santiago aan het Wad gezet. Met een gezellige groep pelgrims liepen we eerst een kilometertje naar 'de koffie met koek'. Daar werden ook de stempels in ieders Pelgrimspas gezet, die speciaal voor de Camino Santiago aan het Wad is vervaardigd. Dat is natuurlijk een goed begin.

Voorop liep de pelgrim met de bourdon waaraan steeds meer linten wapperen. Het was een schitterende wandeldag waarbij de zon hoog aan de Friese hemel stond en af en toe een lekker windje door je haren streek. Het kon niet beter. En daarbij opende het Friese landschap zich toen we richting het noorden liepen. Het Friese land met zijn rijke historie en mooie kerkjes. Diverse pelgrims wisten er veel van en deelden dat rijkelijk met de andere meelopers. Zo krijgt een pelgrimswandeling langs het Jabikspaad net even iets meer dan een gewone doorsneewandeling. Bij **Boerderijcamping De Geele Bosch** haalden we weer een stempel en nog veel meer lekkers waaronder zelfgemaakt ijs. We staken de Tjonger over en kwamen in Mildam. De Tjonger is niet zomaar een rivier, het is een grensrivier tussen twee taalgebieden: het Fries in het noorden en het Stellingwerfs (een eeuwenoude Saksische taal) in het zuiden. Vanaf de oversteek werd er dus alleen nog Fries gesproken want enigszins lastig is voor een westerling...maar men was bereid dit met een glimlach te vertalen.

Na Mildam was er ook nog van alles te beleven: we bezochten o.a. de eokathedraal van Le Roy **Door het mooi aangelegde Oranjewoud lopen we naar Heerenveen. We** lopen langs het Museum voor moderne kunst in Friesland Belvédère'. Waar we vooral genoten van het schilderachtige veld van wilde bloemen naast het museum. Even later **stonden** we ook nog even stil bij de plaquette van de pelgrimsweg naar Santiago en een boom waaraan de jakobsappeltjes hingen te rijpen.

Tussen de mooie en minder-mooie huizen én natuurlijk langs het Abe Lenstra Stadion lopen we naar het kerkje van de **Doopsgezinde Gemeente via het Vermaningssteegje. Daar is helaas geen stempel voor ons. We bezoeken ook nog de RK Kerk. Daar krijgen we een stempel in ons paspoort.**

Na deze prachtige wandeling door het Friese land eindigen we bij een terras om onze dorst te lessen waarna een ieder zijn weg naar huis kiest.