

Verslag Wandeletappe 25 maart Boxtel-Kampina

Ca 27 wandelaars hebben deelgenomen aan een zonnige wandeling door de prachtige Kampina Heide, uitgezet en voorgelopen door Irma Gommers. Enkele wandelaars kwamen van buiten Brabant zoals Lelystad en Bergen Noord Holland en konden genieten van een mooie zonnige dag in het Brabantse Landschap. We hebben gepauzeerd met koffie en worstenbroodje bij de Jacobushof.

Eind van de middag troffen we ca 35 wandelaars van de Regio Zuid Oost en vond de verbroedering en de overdracht van de Bourdon plaats in het eindpunt 't Tweespan te Boxtel in een gemoedelijke sfeer en sloten we af met een Café St Jacques.

Vandaag starten de 2 groepen apart in Best (Zuid Oost) en Boxtel (Den Bosch) om later op de dag elkaar te ontmoeten in Boxtel.

Vanaf 't Tweespan zijn we binnen enkele minuten al in de weilanden rondom de mooie Campina en genieten we van het heerlijke zonnetje dat vandaag onze beste vriend zal blijven. Het voorjaar lacht ons tegemoet en overal springen de voorjaarsbloemen en vogeltjes rond en zien we zelfs al de eerste citroenvlindertjes rondflapperen.

De Kampina is een aaneengesloten parklandschap van ca 1200 hectare en al 100 jaar eigendom van Natuurmonumenten. Het is gelegen binnen de driehoek Den Bosch-Eindhoven en Tilburg en de laatste jaren zijn er veel boerenakkers opgekocht door Natuurmonumenten en aan de natuur terug gegeven, waarbij de oude riviertjes weer in hun originele lopen zijn teruggebracht.

De Beerze, de Kleine AA en De Essche stroom bepalen hier weer het landschap en komen uiteindelijk hogerop uit in de Dommel en de Aa en samen in de Dieze bij Den Bosch en uiteindelijk naar de Maas.

Wie Brabant wil leren kennen kan het beste hier dan ook een dagje gaan wandelen.

Irma heeft een mooie afwisselende route uitgezet vol met natuurschoon en wetenswaardigheden.

Zo lopen we langs een oorlogsmonument gewijd aan alle verzetshelden in en rond Boxtel die opgekomen zijn voor de 106 geallieerde soldaten die zich hier schuilhielden, picknicken we op de resten van een oude boerderij die een soort eerbetoon vormen voor de zwoegende boeren in dit gebied (hoeve Balsvoort) en staan we even stil bij de Annakapel in de Beerze, die opgericht is door de bewoners die dit kapelletje om mooie wijze onderhouden. De middagpauze hebben we op passende wijze op de boerderij Jacobushof tussen de kippetjes en kalfjes waar we genieten van een lekker kopje koffie en worstenbroodje.

Terug in 't Tweespan verwelkomen we de groep Zuid Oost en vindt de overdracht plaats van de Bourdon door Johannes Bellemaker van Zuid Oost aan de Regio Den Bosch. We bevestigen ons regioint, gemaakt door Piet vd Tillaert, en danken alle vrijwilligers en deelnemers voor hun aanwezigheid en voorbereidingen van deze geslaagde dag, waarna we nagenieten met een wijntje en lekkere hapjes in het gezellige cafe st Jacques.

Allen graag tot ziens en bon camino!

