

Verslag wandeling 3 februari 2018

Meer dan 25 wandelaars hadden zich op 3 februari jl. bij café het Knooppunt in Galder gemeld voor de start van de camino der lage landen. Dit voor wat betreft de Midden-route, want op hetzelfde moment vertrokken ook een groep wandelaars uit Eijsden en Sluis voor de andere twee routes. Vanaf half tien liep het café aardig vol en konden wij de wandelaars welkom heten met een lekker kopje koffie. Ook kregen ze alvast de eerste stempel in hun, speciaal voor deze camino ontworpen, pelgrimspas.

Niet alleen deelnemers uit onze eigen regio hadden zich aangemeld, maar ook uit andere regio's en enkele niet leden. Heel erg blij waren we met de twee deelnemers, die helemaal uit St. Jacobiparochie waren gekomen om de start mee te maken.

Rondom tien uur gingen we naar de St. Jacobskapel om van de kosteres Jo Vermeeren onze tweede stempel te ontvangen.

Het duurde even voordat we daadwerkelijk onze wandeling konden beginnen want er waren aardig wat mensen die ons wilde toespreken. Niet alleen onze eigen voorzitter, maar ook de voorzitter van de regio Friesland en de onlangs afgetreden voorzitter van het Genootschap: Joost Bol.



Maar na de groepsfoto buiten de kapel konden we uiteindelijk op pad om onze wandeling te beginnen.

De weergoden waren ons deze dag bijzonder goed gezind. De hele vorige nacht had het geregend en ook 's morgens kwam er nog een buitje uit de hemel. Maar op het moment dat wij de kapel verlieten werd het droog en hebben we geen druppel meer gekregen. Er had gerust een buitje mogen vallen, want alle deelnemers hadden meer dan genoeg regenbescherming bij zich.

Na een klein stukje door het dorpje Galder voerde onze grote wandelorganisator Ton de Jong ons de bossen tussen Galder en Breda in.

Het werd een schitterende wandeling door een omgeving die de meesten van ons misschien al eens gezien hadden, maar voor anderen was het totaal onbekend terrein.

Het tempo lag niet echt hoog en de deelnemers hadden meer dan genoeg adem over om verhalen uit te wisselen over eerder gedane wandelingen of over hun toekomstige camino naar Santiago.



Het landschap was erg divers. Een wandeling door de bossen was deze keer niet alleen maar lopen langs veel bomen, maar Ton leidde ons ook langs een oude vervallen camping, een schitterend snelstromend beekje en de, in Breda meer dan bekende, Galderse Meren. Ook liet hij ons van het uitzicht genieten bij de Kogelvanger, een natuurlijke heuvel, die in het verleden dienst deed als oefenterrein, maar tegenwoordig omgetoverd is tot een uitkijksplaats over een geweldig mooi heideveld.

Niet veel later hadden we onze pauze in het nabij gelegen café De Kogelvanger.

Na de pauze hebben we onze wandeling vervolgd. Nu niet door de bossen, maar grotendeels langs de rivier de Mark, die tussen Breda en Galder op zijn mooist is.



Tegen drieën waren we weer terug bij café Het Knooppunt, waar de uitbater voor ons twee heerlijke pannensoep had klaargemaakt. Een voortreffelijke erwtensoep en voor de vegetariërs onder de wandelaars een lekkere tomatensoep.

Natuurlijk was er ook alle gelegenheid om de wandeling nog even na te bespreken. Het kon niet uitblijven dat de voorzitter van Friesland ons na afloop bedankte voor de wandeling en ons allemaal uitnodigde om op 25 juli aanwezig te zijn bij de aankomst in St. Jacobiparochi.

