

## Verslag wandeling 17 februari 2018

Deze keer begon de wandeling niet in Galder, maar midden in het centrum van Breda.

Omdat de wandeling iets langer zou worden dan de vorige, was de vertrektijd met een uurtje vervroegd. Vanaf half tien liep Brasserie Nul 76 langzaam vol met wandelaars, die weer overal vandaan kwamen.

Na de koffie (op kosten van de regio) stonden we allemaal klaar om te vertrekken. Bijna konden we weg zonder toespraak, maar de wandelleider had voor ons een mededeling. We konden geen startstempel krijgen omdat het geplande VVV stempel droog stond. Maar hij had ook een goed bericht, want 200 meter verder konden we in het station alsnog een stempel krijgen voor onze credencial.

En zo stortten 25 wandelaars zich twee minuten later op een onthutste NS beambte voor de zo zeer gewenste stempel. Ook de reizigers in het NS kantoortje wisten even niet wat hun overkwam.



Tevreden kijkend met de stempel in hun credencial gingen we uiteindelijk toch van start.

Het eerste gedeelte was niet het mooiste, want we moesten door een woonwijk heen om in de door ons zo gewenste natuur te komen. Maar wat er daarna kwam, deed de

woonwijk al snel vergeten. Ton, onze aanvoerder, loodste ons door een van de mooiste vogelbroedgebieden van Breda. Helaas kon hij door fysiek ongemak zelf niet mee lopen en plaatste hij zich voort op een ijzeren ros (met trapondersteuning).



We waren net op tijd om door dit broedgebied te mogen lopen, want vanaf 1 maart is het gebied afgesloten voor recreatie vanwege het broedseizoen.

Nog nagenietend van al dat moois doorkruisten we vervolgens het golfterrein Bergvliet, ook een natuurpareltje, waar dankzij het prachtige weer zich veel golfers ophielden. Niet veel later kwamen



we aan bij het Houtse Meer, een uitspanning aan de rand van een kunstmatig uitgegraven meer, dat grenst aan de Vrachelse Heide. Ze hadden ons op gerekend, want op de diverse tafels stonden bordjes met "Welkom Gezelschap St. Jacob".

Na de koffie doken we gelijk de Oosterhoutse bossen in en zetten we onze wandeling voort.

In de buurt van Oosterhout namen we afscheid van twee wandelaars, die eerder stopten om de economie draaiende te houden. De rest ging vrolijk verder en via een weidelandschap kwamen we aan bij golfpark de Haenen, waar we opnieuw van een pauze genoten. Niet alleen werd er koffie en thee gedronken, maar ook de twaalfuurtjes gingen grif van de hand, hoewel het al half twee was geweest.

Voordat we onze weg konden vervolgen, moesten we nog even wachten op een van onze wandelaars. Want niet alleen bleek het een fervent wandelaar te zijn, maar ook de golfsport was hem niet onbekend en dankbaar maakte hij van de gelegenheid gebruik om zich een nieuwe golftas aan te schaffen.



Het was buiten even lastig om deze om te krijgen, maar met hulp van een medewandelaarster kreeg hij de nieuwe aanwinst toch om zijn schouder.

Het laatste stuk ging door het Cadettenkamp. Dit is een onderdeel van de Teteringse Heide en heeft zijn naam te danken aan het feit dat de kadetten van de Koninklijke Militaire Academie daar regelmatig oefenden.

Het laatste stukje van de wandeling liep langs de spoorbaan, die Breda met Oosterhout verbindt om vervolgens door een woonwijk weer te eindigen bij het Centraal Station van Breda.





Daar ging iedereen zijn eigen weg, maar niet nadat we Ton bedankt hadden voor weer een schitterend wandeling op een schitterende dag.

Komende zaterdag is de derde en laatste, door de regio Breda-Tilburg georganiseerde wandeling van de Camino der Lage Landen.

Ook dan starten we weer om 10.00 uur bij Brasserie Nul76.





