

Camino der Lage Landen, verslag vierde wandeling
van Hazerswoude naar Alphen aan de Rijn.

In Hazerswoude verzamelen we voor een van de dertien wandelingen in de regio Bollenstreek/Rijnland. Vanaf Leiden rijden we met bus 14 naar Zoetermeer en met 165 naar Hazerswoude, waar er al een groepje mensen ons opwacht. Bus 187 had op zaterdag een uurdienst, zodat we om op tijd te zijn de genoemde omweg maakten.

Met 18 mensen vertrekken we op deze deelcamino. De bourdon wordt door Pierre voorzien van een zelfgekluste schelp, met de tekst Bollenstreek/Rijnland er op vermeld, dus onze regio vertegenwoordigend. Trouwens wel een dingetje om vrijwilligers te vinden, die de bourdon dragen.



Op de eerste mooie lentedag stevenen we via leuke weggetjes langs watertjes, bruggetjes en molen af op Klein Giethoorn, voor een pauzemoment met koffie op het buitenterras. De stempelkaarten,

speciaal voor deze camion gemaakt, worden tevoorschijn gehaald om er weer unieke exemplaren aan toe te voegen. Creatievelingen hebben ook de stempels nog op sierlijke wijze ingekleurd. Of er is een groen hartje overheen geplakt, ten teken van deze Groene Hart-regio.

Een viertal mensen dragen een wit t-shirt met het logo van Santiago aan het Wad - Camino der Lage Landen en zij promoten daarmee het doel van deze estafette-wandeltocht.



Marijke en Cor zijn vandaag niet aanwezig maar later een leuke boodschap achter in de vorm van een humorvolle kaart met de tekst "leuk dat je er niet was", samen met een bemoedigende boodschap voor alle wandelaars. En of dat nog niet genoeg was lieten ze ook nog een schaalpje met hartjes achter met even bemoedigende teksten erop.

We lopen verder in de richting Alphen aan de Rijn, voornamelijk over fietspaden, die met dit mooie weer tegelijk worden bevolkt met fietsgroepen en wielrenners. Mannengroepen luid schreeuwend dat ze er aan komen, vrouwengroepen, die ons een fijne wandeling toewensen... Langzamerhand ontstaat er een soort van familiegevoel, met alle neuzen dezelfde kant op.



Een rustmomentje hebben we op een T-kruising met witte roadblocks aan de kant, voor sommigen een welkome zitplaats om even uit te rusten. Even krijg ik vergelijkbare beelden van aalscholvers op een paal.

Met zicht op de hefbrug uit 1938 en met een omtrekkende beweging gaan we naar het kruispunt van vaarwegen, de Gouwe, de Oude Rijn en het



Aarkanaal. Even gaan hier de gesprekken verloren in de herrie van het langs denderende verkeer. Daarna het verademende gevoel in het natuurgebied van de Zeegerplas, waar een enkele waterskiër zijn favoriete sport beoefent in het nog veel te koude water.



Nog een rustpauze ingelast aan het hondenstrandje langs de Zeegerplas, alvorens we ons begeven naar restaurant "De Zaak" in het centrum van Alphen aan de Rijn voor ons vertrouwde Café Saint Jacques, de gezamenlijke afsluiting voor deze prachtige wandeldag in het Groene Hart met zo ongeveer 15 km in de benen.



In sneltreinvaart kunnen de meesten van ons weer terug naar Leiden, waarna iedereen weer huiswaarts keert. Van napraten komt alleen niet zoveel terecht als je per ongeluk in de stiltecoupé belandt.

Tekst en foto's: Aad van Houten