

Santiago aan het Wad

4 april 2018

Regio Bollenstreek/ Rijnland

Van Leiden - Lammenschans naar Hazerswoude - Dorp; lengte 19 km.

'Every picture tells a story'



We vertrokken vanaf station Leiden- Lammenschans met 11 deelnemers. Het werd een mooie, gezellige dag en het weer zat mee, want ipv de voorspelde hagel en donderslagen was het zacht en aangenaam, met zelfs af en toe een zonnetje.

De lente was overal zichtbaar: Bloemen, bloesem, knoppen op barsten, tuinen klaar voor zaai- en plantgoed en broedende vogels hier en daar.



De wandeling leidde ons via het polderpark Cronesteyn o.a langs de achterzijde van een camping, waar hier en daar nogal creatief werd gerommeld om het er een beetje gezellig te laten uitzien.

Even verderop stond Huize Weipoort, een voormalig klooster, waar nu studenten wonen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Huize_Weipoort



We lopen richting onze eerste stop, die verder weg lag dan verwacht, dus een kleine (plas)pauze voor/in het Gemeentehuis van Zoeterwoude- Dorp is noodzakelijk.

Van daaruit is het nog een kleine 1,5 uur wandelen naar IJsboerderij de Jong. We lopen o.a via het Hellepad door het Land van Wijk en Wouden en de laatste paar honderd meters naar de lunchplaats over een mooi kerkenpad, dwars door de weilanden.



Na een heerlijk lunch en/ of ijsje ging het verder richting Hazerswoude - Dorp, ons einddoel. Onderweg was weer genoeg te zien en te genieten, waarvan hieronder een impressie.



Korenmoten Nieuw Leven



Geen Jacobalia onderweg, maar wel een spreuk op de voorgevel van een Boerderij, die me - met een vette knipoo - aan Jacobus deed denken..



Het was, zoals eerder aangegeven, een mooie dag met dito ontmoetingen die, zoals gebruikelijk, werd afgesloten met een drankje in een plaatselijk etablissement; in dit geval de Egelantier, tijdelijk omgedoopt in Café St. Jacques.



Foto's en tekst
Lilian Warmenhoven