

Santiago naar het Wad, Regio Amsterdam

25 mei 2018, Wandeling Rondom Almere-Buiten.

Opgestaan met een stralende zon beloofde dit een mooie dag te worden en dat is ook zo gebleven, het was een mooie wandeldag in een mooie omgeving!

Verzamelen bij Café Het Steegje achter het station, een kopje koffie bracht iedereen in de juiste sfeer om deze dag goed te beginnen. Met 18 wandelaars en 2 begeleiders gingen wij op pad.

Om Almere-Buiten uit te komen liepen we eerst nog even door enkele woonwijken maar als ras ging dit over in de groen stroken langs laan en weg om te eindigen in een boom rijke omgeving. Na het oversteken van de snelweg kwamen we uit bij de Oostvadersplassen en Oostvadersbos waar we recht op het info centrum Oostvaders af liepen.

Het geluk was aan onze kant want aan de andere zijde van het water stond een grote kudde paarden te grazen met daarbij veel veulens. Met het besluit van deze week, mbt het voort bestaan van dit geheel, in je achterhoofd kijk je toch even met ander ogen naar zo'n grote kudde. Het blijft een mooi en imposant gezicht zoveel grazers bij elkaar te zien en wat een rust zoiets uitstraalt!

In het informatie centrum konden we koffie drinken, natuurlijk informatie verkrijgen, film bekijken van het gebied en vragen stellen aan de aanwezige boswachter. Erg leuk en zeker weer leerzaam!

Met de zon nog steeds als onze metgezel na $\frac{3}{4}$ uur weer verder het gebied in en dit keer op pad naar uitkijkpost kotterbosbult van waaruit je op een hoogte van ongeveer 30 meter een andere kijk hebt over de Oostvadersplassen. Genietend van de mooie omgeving, de rust die dit uitstraalt en het prettige gezelschap weer verder naar de plek waar het allemaal begonnen was.

De uitgestrektheid van Flevoland vertaalt zich ook in de opzet van Almere want hoewel je de stadsgrens al hebt gepasseerd duurt het toch best wel weer een poosje eer je op de plaats van bestemming bent.

Opnieuw bij Het Steegje heerlijk een drankje genomen en een ieder weer hartelijk bedankt voor de prettige dag en zo waaide een ieder weer uit naar hun eigen plaats in het land. Want ook dat verbaasde mij wel het was zeker geen wandeling die alleen maar door onze regio leden werd gelopen.

Natuurlijk nog even een bedankje aan Bas Brouwer voor het uitzetten van de route en zijn charmante assistente Sonja ☺ die bijzonder goed kon omgaan met de stempels. En aan Joep Beving die vandaag onze hopman was en akela Marjolein die er voor zorgde dat wij op het juiste pad bleven lopen! Gert Pot