

Wandeling vrijdag 1 juni 2018

Aangekondigd als wandelen van Het Schouw, Amsterdam naar de Zaanse Schans in Zaanstreek werd deze wandeling ruim een week voor vertrek veranderd in wandelen van Landsmeer naar Wormer. In die periode kwam de bevestiging dat we zouden worden ontvangen op het gemeentehuis van Wormerland en dat wilden we de groep niet onthouden. Betekende wel een 4 km langere route en dat zou dan een te lange wandeling worden, vandaar de veranderingen. Alle deelnemers geïnformeerd en voor de verdwaalde pelgrim bij Het Schouw een ophaaldienst geregeld (Bedankt, Hans ☺)

Met een grote groep vertrokken we richting de Zaanstreek uit Landsmeer, het begin van de route liep door het recreatiegebied 't Twiske. Het gebied heeft een speciale status als beschermd natuurgebied; het is een zogenaamd Natura 2000-gebied, een gebied dat door het rijk is aangewezen op basis van zijn hoge natuurwaarden dat bijzondere flora en fauna aantrekt.



Natuurlijkhebbers komen vooral aan hun trekken in de rustiger gedeelten en stiltegebieden. Door het vele water verblijven er veel moeras-, riet- en watervogels, zoals de roerdomp, slobend, baardman en smient. Om het water liggen weiden met onder andere Schotse Hooglanders, vossen en hermelijnen, bossen met onder andere de grote bonte specht, de gaai en de nachtegaal. In het gebied broeden ook roofvogels, zoals de havik, de buizerd en de torenvalk. Aan de noordkant van de Stootersplas is een betonnen broedwand gebouwd waar de oeverwaluw een nest uit klei kan graven. Hier in de buurt en verder naar het noorden overwinteren nonnetje en brilduiker. Doordat de Stootersplas tot ruim 30 meter diep is uitgegraven is de bodem zandgrond en is het water uitzonderlijk helder vergeleken van omliggende gebieden in Zaanstreek en Waterland.



Voor veel pelgrims was dit een 1^{ste} bezoek aan dit gebied en de verrassing waardering waren hoorbaar. Gezien de beperkte horeca voorzieningen op de route hebben we bij de haven aan de Stootersplas een kopje koffie genomen heerlijk in het zonnetje en met een prachtig uitzicht op het meer.

Weer verder richting Zaandam loop je afwisselend door bebossing, langs akkers en polder om met het zicht op de industriële bebouwing van Zaandam deze plaats binnen maar ook nu weer door een recreatiegebied Jagersplas. Vlak in de buurt hiervan wederom even een stop ingevoerd want de afstand naar Wormer is net even te lang om dat in 1 keer te doen en op de Zaanse Schans is het druk en duur. Via de oude woonwijken van Zaandam en het buurtschap Haaldersbroek liepen we langs de fabrieken en pakhuizen de Zaanse Schans op. Met ruim 2.2 miljoen bezoekers per jaar vielen wij niet echt op of het moet Sjakie geweest zijn die overal aandacht krijgt waar hij ook komt.



Langs de wereld beroemde molens en over de dijk naar Wormer waar we klokslag 16.00 uur aankwamen en werden ontvangen door de wethouder.

Onder het genot van een kopje koffie en een plak Zaanse duivenkater (zoet brood) kregen wij een korte maar interessant hoorcollege over de geschiedenis van Wormerland, leuk om de achtergrond van sommige gebouwen/gewoontes te horen. Na een stempel van Wormerland in ons paspoort verder voor het laatste stukje van de etappe naar café Bataaf waar we ons eigen Café Saint Jacques hebben gehouden aan de over van de Zaan.



We hebben een prachtige afwisselende wandeling gemaakt onder een mooi gehemelte, veel zon en op het einde van de dag een beetje bewolking.

We hebben pelgrims ontvangen uit verschillende gedeeltes van het land en dat is toch mooi, je kunt de streek presenteren aan mensen die hier onbekend zijn

en zo weer een beetje een beeld geven van wat de Zaanstreek zo allemaal te bieden heeft 😊.Gp