

2018 0512 SahW Mijdrecht - Abcoude

Hoe maak je van een 2-daagse een 4-daagse Santiago aan het Wad ervaring? Nou gewoon, door na de 2 daagse van de regio Arnhem-Nijmegen aan te sluiten bij de regio Amsterdam. In alle vroegte vertrek ik richting het Westen van het land. Onderweg haakte er al een pelgrim aan en mooi op tijd zijn we in Mijdrecht. Tijd genoeg voor koffie en een plaspaauze.

6 deelnemers melden zich voor deze tocht over het Bello Pad. Dit pad loopt voor een groot deel over de oude spoor van de Haarlemmermeerlijn. 19 km mogen we genieten van dit een prachtig stukje Nederland in het westen van het land. Hier zie je mooi hoe prachtig Nederland verdeelt is in postzegel weilanden, sloten, vaarten, spoorlijnen en wegen. Alles heeft zijn eigen doel en het past als een puzzeltje in elkaar. Vandaag lopen we zonder Bourdon, dat is best gek. Kleine groep, geen Bourdon met wapperende linten in ons midden. Dat voelt echt anders.



In Vinkenveen krijgen we een rondleiding door het oude spoorhuis. Hier woont duidelijk een liefhebber. Vol passie vertelt de man over het hoe en waarom van het huis. Hij woont er zelf boven. Beneden is het zoveel mogelijk in de oude staat gelaten. Het staat strak in de verf en is hier en

daar



uiteraard aangepast aan de huidige tijd. Maar toch, de oude details worden hier Wat is het hier leuk. Een besloten feest. Nadat we beluistert en bekeken is het lekkers. We worden hier.



met veel liefde gekoesterd. prachtige locatie voor een alle wetenswaardig hebben tijd voor koffie met wat helemaal in de watten gelegd

Toch wordt het tijd om weer verder te trekken. De natuur is zo mooi, de lucht inmiddels knalblauw. Het is heerlijk weer. Met zo'n klein groepje op pad geeft je de tijd om onderweg bordjes te lezen en flink wat foto's te maken. Heerlijk. We praten allemaal over onze eigen camino's. Zo leuk hoe ieder deze op zijn eigen wijze loopt, ervaart en deelt. Prachtig.



We houden een lange pauze bij een restaurantje en nemen op aanraden van Jos de lunchtip. Schijnt nogal goed te zijn. Nou Jos.....het was inderdaad een goede tip. Het heeft me prima gesmaakt.

Wanneer we op een vrij smal pad aan de wandel zijn is het soms best even lastig om elkaar te laten passeren. Hier mogen namelijk ook auto's rijden. Pff.....we moesten zwaan, kleef aan lopen om veilig aan het eind van het pad te komen. Op het laatste stukje was gelukkig minder gemotoriseerd verkeer aanwezig zodat het

genieten van de omgeving mooi bovenaan in mijn gedachten mocht kruipen.

In Abcoude hebben we op het terras nog een café St. Jaques gehouden en daarna is iedereen weer zijn eigen weg gegaan. Ik bof, heb vannacht een gelegenheids refugio. Hoef dus niet helemaal naar huis te reizen. Wat een leuk adres. Heerlijk gegeten, prima geslapen en genoten van de gezelligheid en de mooie gesprekken. Dank je wel Agnes, Maarten en Ronald het was top. Dit is Santiago aan het Wad op zijn mooist. Verbroedering, wat voor elkaar over hebben. Luisteren en genieten. Heerlijk.

De mooie tocht, want dat dit een prachtige tocht is, dat is een ding dat zeker is. Afwisselend, mooie natuur, cultuur, lekker eten, prettig gezelschap, maken dat ik in een diepe slaap val. Dromend over wat was en natuurlijk ook al een beetje dromend over wat er ongetwijfeld allemaal nog voor moois gaat komen.

Dank regio Amsterdam voor het organiseren van deze prachtige tocht.  
Super.

Groetjes,

Anita

