

Verslag van de 1ste etappe Regio Amsterdam zaterdag 28 april 2018.
Overdracht van de Bourdon aan Regio Amsterdam door de Regio Bollenstreek.

Als we (Marja Maas en Wil Combee) rond 10.00 uur aankomen bij Station Haarlem perron 8, zie je al een paar mensen staan met rugzak en wandelschoenen: kan niet missen die gaan ook naar Zandvoort aan Zee! Een praatje is dan snel gemaakt en als de trein aankomt gaan we gezellig in dezelfde coupé zitten. We horen namen, nu zien we er een echt gezicht bij: leven Facebook.

Bij aankomst op het perron van station Zandvoort worden we welkom geheten door Hans Olthoff en Ronald de Graaf. De stationshal vult zich snel met Pelgrims, Amsterdam heeft zelfs een draagbare Jacob meegenomen. Deze gaat alle komende etappes van regio Amsterdam mee op de rug van een pelgrim.

En de Bourdon is er natuurlijk, voor het eerst dat ik die zie dan wil je hem natuurlijk ook eens vasthouden.

De weersvoorspelling is: af en toe een buitje. Typisch Hollands: vorige week 24 gr. En nu hooguit 13 gr. Maar als wandelaars zijn we wel wat gewend. De regenkleding toch maar aan.

Als iedereen er is, totaal 48 personen vertrekken we om 11.15 uur.

Het zal een wandeling worden van een kleine 12 km en we worden niet eerder dan 14.45 uur verwacht in Haarlem in het Rosenstock-Huessy Huis.

Zandvoort lopen we uit en via het Visscherpad (langs de spoorlijn) lopen we naar Kraantje Lek. Mooie locatie voor een groepsfoto maar nog geen tijd voor de koffiestop.

Verder maar weer door een prachtig landschap. Richting Landgoed Elswout.

Voorbijgangers keken vol verbazing naar zo'n grote groep wandelaars, lopend met een Bourdon, en Jacob op de rug van Ronald.

Aan een meneer die dit langs de kant stond te bekijken stelde ik de vraag: bent u schaaapjes aan het tellen? Antwoord: nee hoor ik train mijn etalagebenen!

Beetje Amsterdamse humor, toch?

Dan komen bij het punt: de Stinkende Emmer.

Iemand van de regio Bollenstreek vertelde het volgende verhaal:

Vissersvrouwen brachten vroeger lopend hun waren in emmers naar Haarlem. De vrouwen liepen door de duinen en de eerste rustplaats was herberg de Stinkende Emmer in de buurtschap Tetterode. Het pand staat nu in de gemeente Haarlem.

De kousen en sokken werden eerst van zand ontdaan en de voeten gewassen, voordat de weg naar de nog slechts twee kilometer verderop gelegen vismarkt werd vervolgd. De vislucht zorgde al snel voor de nu zeer populaire naam van het etablissement: De Stinkende Emmer

Via het Koepad komen we bij het Wapen van Kennemerland. Tijd voor de koffiestop. We krijgen een aparte zaal heel prettig voor zo'n groot gezelschap en overzichtelijk voor de bediening. Net op tijd want buiten barst de bui los maar wij zitten heerlijk binnen!

Na een uurtje pauzeren gaan we weer op pad, in verte zien we de Grote kerktorens van Haarlem. We steken de Gedempte Oude Gracht over en lopen door de smalle straatjes van Haarlem. De Grote Houtstraat door waar we weer vol verbazing worden bekeken door het winkelend publiek.

Aan het eind van de de Korte Veerstraat de ANWB wielrijderspaal: Jacobsfietsroute 2375 km

Via de melkbrug steken we het Spaarne over en lopen via Hoogstraat, Hagestraat naar het eindpunt: Rosenstock-Huessy huis

Het Rosenstock-Huessy Huis, voorheen het Sint Jacobs Godshuis is al eeuwen lang een pleisterplaats voor de pelgrims op weg naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje. Jaarlijks komen honderden mensen, die op weg gaan naar Santiago hun startstempel halen in dit voormalige klooster

Een warm welkom door Karin Snoep en collega. We gaan naar boven naar de grote zaal. Koffie en thee staan al klaar.

Voorafgaand aan de overdracht van de Bourdon worden er een aantal mensen bedankt voor hun inzet! Dan worden er cijfers getoond door Regio Bollenstreek. Creatief aan lijntje opgehangen. 13 personen hebben al 100 km gelopen en ontvangen een badge met het getal 100. Totaal hebben 91 personen meegelopen met de etappes van de Bollenstreek.

En dan is er ook nog een heus koor met dirigent. Prachtige Pelgrimsliederen om ademloos naar te luisteren. Genieten!

Tijd voor een drankje in het Kloosterrestaurant. En natuurlijk een stempel voor het pelgrimspaspoort. Dan worden we verzocht om weer naar de zaal te gaan.

Overdracht van de Bourdon door regio Bollenstreek aan regio Amsterdam, Marja te Linteloo. Regio Amsterdam heeft 13 etappes gemaakt, waarvan de laatste is op zaterdag 2 juni.

Bijzonder om deze overdracht mee te mogen maken.

Na nog een optreden van het koor, is er gelegenheid om beneden in het restaurant een drankje te gebruiken en na te praten over de wandelingen die zijn geweest en die nog gaan komen.

Het was een heerlijke dag, elke keer bij de wandelingen geniet ik van de ontmoeting met nieuwe mensen en de al wat meer vertrouwde gezichten. En de leuke gesprekken over wat iemand gaat doen of heeft gedaan. Verveeld nooit.

Last but not least:de dag was prima verzorgd! Dank.





