



Welkom op het Jabikspaad en het Claercamppad

Beste pelgrims,

Hartelijk welkom in de Regio Fryslân. Wij zijn blij, dat jullie samen met ons al het mooie in deze regio willen komen ontdekken.

Als eerste het Pelgrimspad It Jabikspaad, de noordelijke aanlooproute naar Santiago de Compostela. Heel bijzonder dat we het dit jaar in omgekeerde richting gaan lopen.

Maar ook het nieuw ontwikkelde pad, het Claercamppad, dat loopt van oost naar west, van Zoutkamp naar St.-Jacobiparochie in het noorden van Fryslân is prachtig om te lopen. We wensen jullie heel inspirerende, gezellige wandeldagen toe in ons mooie Fryslân!

De regio-commissie en alle vrijwilligers



De schelp maakt de pelgrim tot een "coquillard", een schelpdrager, herkenbaar als pelgrim van Sint Jacob.

De "wulk" of kinkhoorn, is een schelp die op de Waddenkust regelmatig gevonden wordt. Ook op graven en schelpenpaden zijn ze te vinden. Vissers in Galicië bliezen op kinkhoorns, wanneer ze van de visvangst thuiskwamen. Pelgrims namen ze mee naar huis en bliezen er op om de donder te breken.



In de Codes Callixtinus worden hoornvormige schelpen "de hoorns van Sint Jacob" genoemd. Enkele Engelse albasten Jacobusbeelden dragen wolken op hun kleed.

Een Scandinavische legende vertelt dat een reusachtige slak de Melkweg als een lichtend slijmspoor langs de hemel achterliet.

Drie wolken met daaruit spruitend twee of drie graanaren zijn het heraldisch symbool van het Bildt: "Aren út skelpen" (Aren uit schelpen).

