

Wandelend Nederland staat een half jaar lang in het teken van de 'Camino der Lage Landen'. Dit sportieve evenement voert pelgrims vanaf vandaag via ruim honderd losse routes van elk gemiddeld twintig kilometer van zuid naar noord. We doen een voorproefje.

Tekst en foto's: Ed Dekker



Wandeling

Proef van nationale 'camino'

Wat & Waar

Route: Rondje Wieringen, 18,1 kilometer, vanuit Hippolytushoef, onderdeel van de 'Camino der Lage Landen'. Deze camino kent ook speciale fiets-etappes.

Startpunt: hervormde Hippolytuskerk, Kerkplein 17.

Eindpunt: katholieke kerk Hippolytushoef, Kerkhofsteeg 6.

Horeca: diverse, in Hippolytushoef en Den Oever.

Meer info: www.santiago.nl.



Eindpunt van de Camino der Lage Landen is het Friese Sint Jacobiparochie. Dit dorp bij de Waddenzee is omgedoopt tot Santiago aan het Wad. Rondje Wieringen is een van de 125 routes uit deze pelgrimage. Iedere wandelaar mag onderweg aanpakken en afhaken. Deelname is gratis. De keuze voor routes staat geheel vrij. De Camino der Lage Landen begint vandaag in Sluis (Zeeland), Galder (Noord-Brabant) en Eijsden (Limburg). Een maand lang worden meestal in het week-einde tochten in dezelfde regio's gelopen. Daarna wordt het stokje

doorgegeven aan de volgende regio's. Het idee voor deze bijzondere estafette komt van Stichting Jabikspaad Fryslân. Deze Friese organisatie ontfermt zich al jarenlang over een van de noordelijke pelgrimsroutes naar het Spaanse Santiago de Compostela. Dit Jabikspaad loopt van Sint Jacobiparochie via Overijssel naar het zuiden. Steeds meer wandelaars en fietsers doen aan pelgrimeren. Vanuit alle hoeken van Europa trokken vorig jaar liefst 300.000 mensen via oude pelgrimsroutes naar het middeleeuwse bedevaartsoord Santiago de Compostela in Spanje.

Nu Leeuwarden dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa is, heeft het Nederlands Genootschap van Sint Jacob het initiatief van Stichting Jabikspaad omarmd. De Camino der Lage Landen gaat door alle zestien regio's van het genootschap. De vereniging stimuleert het pelgrimeren via de diverse Jacobswegen naar Spanje. Rondje Wieringen staat voor zaterdag 7 juli op de caminokalender. Maar niets weerhoudt je ervan deze tocht nu al te lopen. Op eigen houtje, om te proeven. 'Wieringen' is onderdeel van de westelijke route naar Santiago aan het Wad. Deze route start vandaag in Sluis

en bereikt Haarlem via Brielle, Leiden, Sassenheim, Hillegom en Zandvoort. Het traject naar Uitgeest doet met diverse wandelingen Amsterdam aan. Volgende etappes zijn Akersloot, Egmond aan Zee, Heiloo, Schagen en Wieringen. De startplaatsen van het laatste stuk in Friesland zijn Bolsward en Franeker. Alle tochten staan los van elkaar, ze sluiten niet aan. Gezamenlijk eindpunt van de westelijke, oostelijke en middenroute is, als alternatief voor het graf van de apostel Jakobus in Noord-Spanje, de Groote Kerk in Sint Jacobiparochie.

Voorproefje

Voor het voorproefje Wieringen, gaan we naar Hippolytushoef. Via Kerkplein, Hoofdstraat, Koningstraat, Koogerweg en Koningin Julianalaan komen we op de Zuidkerkweg met ruim zicht op de polder, de Hippolytushoever koog. De monumentale wierdijk – met plaatselijk wisselende eigennamen – wijst de weg naar het noordoosten. De vroegere zeevering kronkelt eerst langs de Wieringermeer. Twee keer de A7 kruisen en dan op het haventerrein in Den Oever een visje. Via de dijk langs de Waddenzee op weg naar de romaanse Michaëlskerk in Oosterland. Bij het gehucht Vatrop volgen we op de Bierdijkerveldweg een stukje de eeuwenoude Jacobsweg Amstredam. Die officiële pelgrimsroute

verbindt Den Oever met Roermond. Buurtschap Stroe is een pleisterplaats. De nieuwe Heidense Kapel daar is een publiekstrekker. In een jaar tijd zijn er 531 kaarsen aangestoken, een indicatie voor zeker 15.000 bezoekers. Ooit stond er een tufstenen kerkje op deze mystieke plek, maar dat werd gesloopt in 1878. De begraafplaats bleef verweesd achter. Dat veranderde in november 2016 toen de nieuwe kapel in gebruik werd genomen. Geschriften uit de achtste eeuw vertellen over een christelijke kerk op deze locatie, gezegend door de heilige missionaris Willibrordus. Hier in Stroe zouden twee leylijnen elkaar kruisen, onzichtbare verbindingen tussen prehistorische locaties. Wie de camino loopt, treft vaker dergelijke leylijnen. Via de Stroerweg, Batumweg en Noordburendwarsweg op naar Noordburen, ook zo'n mooi verstild Wieringer gehucht. De gemetselde spits van de Hippolytuskerk komt weer in zicht. Nog even de Noordburenweg, Zandburen, Nieuwstraat en dan is daar het eindpunt, de katholieke kerk. Op het Rondje Wieringen de smaak van de Camino der Lage Landen te pakken gekregen? Sluit dan aan bij de estafette en eindig op 25 juli, de naamdag van apostel Sint Jacobus, met vele andere pelgrims in Sint Jacobiparochie/Santiago aan het Wad.



De nieuwe Heidense Kapel. Foto boven: De monumentale wierdijk.

Via 125 routes uit het hele land pelgrimeren naar 'Santiago aan het Wad' in Friesland