

Pelgrimfestiva trekt honderd

Ruim vierhonderd pelgrims uit heel Nederland trokken gisteren naar de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie, waar het Pelgrimsfestival werd georganiseerd. „In totaal hebben 1300 deelnemers zo'n 55.000 kilometer gewandeld.”

A Jan Auke Brink

Sint Jacobiparochie | Voor de Groate Kerk van Sint Jacobiparochie staat een feesttent opgesteld. Pelgrims uit alle windstreken worden er onthaald door vrolijke muziek. In de kerk zelf is het ook druk: mensen praten, drinken een biertje, bekijken de speciaal gemaakte film *Pelgrimeren in Fryslân* of lezen een van de vele informatieborden in de kerk.

Honderden wandelende en fietssende pelgrims waren afgelopen dagen onderweg naar de Friese Waddekust voor het pelgrimsfeest ter ere van Jakobus de Meerdere, de apostel van Jezus die begraven ligt in de Spaanse stad Santiago de Compostela. Normaal trekken pelgrims naar het Spaanse graf van de apostel, maar gisteren ging de *camino* ook in omgekeerde richting.

Jaarlijks is het in de periode rond 25 juli, de naamdag Jakobus, groot feest in Santiago de Compostela, met dans, toneel, muziek en religieuze vieringen. Het is voor pelgrims extra bijzonder om juist dan aan te komen bij het graf van Jakobus.

Geïnspireerd door alle activiteiten rond de Culturele Hoofdstad heeft Stichting Santiago aan het Wad dit jaar de omgekeerde pelgrimstocht georganiseerd; niet naar Spanje, maar naar het eigenlijk startpunt van de route in Fryslân.

In de tent verzorgen afwisselend de Spaanstalige groep La Tuna en het pelgrimskoor El Orfeón Jacobeo de muziek. Het koor hoort bij Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een vereniging voor mensen met

belangstelling voor het pelgrimsoord Santiago de Compostela.

„We bestaan uit zo'n veertig man”, vertelt koorzanger Jacques Hauptmeijer (75) uit Driebergen. „We oefenen altijd in de Sint-Janskerk in Utrecht. En we treden twee keer per jaar op: aan het begin van het pelgrimsseizoen om de nieuwe pelgrims uit te zwaaien en op 25 juli, de naamdag van Jakobus.”

„Normaal treden we dan op in Utrecht, maar nu zijn we uitgenodigd om hier te komen. Ik heb er voor mezelf een pelgrimstocht van gemaakt, op de fiets. Eerst ben ik vanuit Driebergen naar de benedictijnse St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen ge-

Pelgrims bezoeken in Spanje het graf van apostel Jakobus en ontvangen een aflat

fiets, daarna naar Den Oever, nu ben ik hier, morgen ga ik naar Lemmer, daarna door naar Elburg en van daaruit naar huis in Driebergen. Zo combineer ik drie van mijn wensen: ik zing hier op het Pelgrimsfestival met het koor, ik pelgrimeer zelf en ik rijd een rondje om het IJsselmeer. Dat wilde ik altijd al eens.”

Voor de meeste wandelaars en fietsers heeft het ondernemen van een pelgrimstocht geen puur religieuze achtergrond meer. Maar de or-