

Santiago aan het Wad

31 maart 2018

Regio Bollenstreek/Rijnland

rondje Leiden Oegstgeest

De start van de Camino aan het Wad in de regio Bollenstreek/Rijnland begint bij station Leiden, aan de LUMC zijde, waar 28 mensen zich verzamelen voor een wandeling door Leiden en Oegstgeest.

Vooraf krijgen we allemaal een wollen-bollengroet uit handen van Marijke, die deze bloem van wollen draadjes in verschillende kleuren zelf heeft gemaakt en kan worden opgespeld om te laten zien dat je deel



uitmaakt van deze wandelgroep.



We starten de wandeling en lopen door het Terweepark, eens de basis van Ramses Shaffy, getuige een bord met uitleg. Even later passeren we een standbeeld van Boerhaave, de Leidse hoogleraar, die al op zijn 22<sup>ste</sup> debuteerde als professor. Later doen we landgoed Oud Poelgeest aan waar dezelfde Boerhaave (1668-1738) heeft gewoond in een indrukwekkend kasteel, met bosgebied, dat vol staat met eetbaar kruidgewas, daslook. Zijn motto was: "Eenvoud is het kenmerk van het ware".

In Oegstgeest nemen we de tijd voor koffie in een lunchroom, waar we onverwacht binnenvallen met 28 man en de zaak gelijk vol zit voor een half uur. Verderop in Oegstgeest lopen we door een park en staan we even stil bij een opvallend monument voor gevallenen in,

maar ook na de tweede wereldoorlog, met name de tijd van Indië van 1945 tot 1950 met bijbehorende slachtoffers uit Oegstgeest.



Omdat we nog wat tijd over hebben nemen we in een volgend etablissement nog wat pauze met versnapering. Ondertussen krijgt iedereen uitgebreid de gelegenheid verhalen en wetenswaardigheden rondom de vele aspecten van de Camino met elkaar uit te wisselen.



Omstreeks vier uur in de middag worden we verwacht bij De Burcht in Leiden, waar de overdracht van de bourdon, de traditionele staf van de Camino der Lage Landen, door de regio Den Haag zal worden overgedragen aan de regio Bollenstreek/Rijnland. Daar aangekomen begeven we ons naar de bovenzaal van het restaurant bij De Burcht, om daar de officiële overdracht te laten plaatsvinden. De groep Den Haag heeft vandaag de laatste van vijf etappes voltooid, van Zoetermeer naar Leiden. Onze groep heeft een reeks van dertien wandelingen gepland in de regio Bollenstreek/Rijnland om aan het einde van die dertien een soortgelijke overdracht te laten plaatsvinden aan de regio Amsterdam.

Marijke den Heijer heeft zich speciaal voor deze gelegenheid getooid in haar Jacobsmantel, compleet met schelpen gearneerd, om de bourdon in ontvangst te nemen.



Met een drankje starten we de officiële overdracht, onder de muzikale begeleiding van twee gitaristen, met een gezellige bijeenkomst van de twee groepen Caminogangers.

Na afloop lopen we onder aanvoering van Marijke met de bourdon naar station Leiden, het vertrekpunt voor de volgende wandeling op Tweede Paasdag.



Veel dank aan de organisatoren, Marijke, Helmi, Pierre en Lilian voor de inzet die zij zowel gezamenlijk als individueel hebben getoond om deze Camino aan het Wad voor onze streek tot een succes te maken. Hulde!

Tekst en foto's: Aad van Houten